

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven, van nu af aan zegt de Heer, zullen zij rusten van hunnen arbeid, want hunne werken volgen hen.

Apoc : XI V. 13



Bid voor de ziel

van Mijnheer

RICHARD ROOS

geboren te Oprakel den 1 September 1872 en er overleden den 14 November 1945.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, Xaveriusgenootschap en andere godvruchtige genootschappen.

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam, al het geluk der wereld verdwijnt op den oogenblik dat wij er aan denken van te genieten.

De Heer heeft ons verwittigd dat Hij komen kan als een dief in den nacht, daarom vermaande Hij ons : wees steeds bereid — Hij was bereid, deze dierbare afgestorvene want hij was een kristene van den ouden stempel, met een rotsvast geloof, een sterke overtuiging en deugdzamen levenswandel. — Gansch zijn leven is opgegaan in een noesten arbeid, dien hij door zijn gebed en offer zegende.

Zoo heeft de Heer hem rijp gevonden om hem binnen te halen in de Koorenschaar der eeuwige zaligheid, waar hij de vrucht geniet van een leven dat hij in volle plichtsbetrachting heeft doorgebracht.

Dierbare broeder en zuster, familieleden en vrienden ik werd zoo onverwachts van u los gerukt, de Heer zij gezegend bij deze beproeving ; gedenkt mij in uwe gebeden en H. Communieën. Vaart wel en tot wederziens bij God.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

H. Hart van Maria, wees mijne zaligheid,
300, d, a.

R. I. P.

Uitg. Marcel Deltand Koster Oprakel.

Mijnheer Alfons ROOS ;
Mevrouw P. PITERAERENS-ROOS, kinderen en kleinkinderen ;
Mevrouw Adolphine DUPONT ;
Mijnheer en Mevrouw J.-B. ROOS-VAN DEN BOSSCHE, kinderen
en kleinkinderen ;
De Familien ROOS-PITERAERENS-OCKERMAN ;

BEDANKEN.