

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RICHARD ROOS

echtgenoot van Mevrouw

Louise MUYSHOND

geboren te Nederbrakel,
de 28 september 1902 en er godvruchtig overleden,
de 20 mei 1956,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Voor velen komt de dood als een dief in de nacht, en treft op een ogenblik waarop men het allerminst verwacht. Hoe wijs van de Heer zo dikwijls de mensen te hebben vermaand: « zijt altijd gereed ». Vandaag gaat deze, morgen zal 't een andere, misschien ikzelf zijn die voor Gods rechterstoel moet verschijnen.

De duurzame overledene, is wel plots gegaan, maar de langdurige kwaal welke zijn gezondheid ondermijnde, heeft hem klaar de vergankelijkheid van het tijdelijke doen inzien en hem geholpen zijn leven te richten naar de eeuwigheid, de eindbestemming aller mensen. Hij heeft de last van een groot gezin op zich genomen. Zijn zware taak heeft hij zo edelmoedig vervuld, dat hij er vroegtijdig aan is ten onder gegaan. Zijn werk voor zijn huisgezin, geeft recht op veel verdiensten bij O. L. Heer.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, vergeet niet wat ik voor U allen heb gedaan; ik heb het graag gedaan. Blijft voort zorgen voor elkaar en voor al de uwen. Ik dank U voor de goede zorgen die ik zo langdurig heb mogen ondervinden. Blijft mij vooral indachtig in uwe gebeden. Dat is de schone taak die gij nu voor mij kunt doen. Tot weerziens allen in de hemel

Mijn Jezus Barmhartigheid !

300 d. afl.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

Mevrouw Richard ROOS, geboren Louise MUYSHOND;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Richard ROOS;

De families ROOS, MUYSHOND, VAN DE MERGEL, FOUBERT,

zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.