



Dankbare herinnering aan De Heer

## Robert ROOS

geboren te Ronse op 25 september 1939  
en overleden te Deinze op 9 oktober 2001,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Een goed man is van ons heengegaan, omringd door allen die hem lief en dierbaar zijn.

Met heel veel moed is hij zijn pijnlijke weg door het leven gegaan. Een ware kruisweg is hij gegaan, zonder veel klagen, altijd optimist, zoveel hij kon. Zijn kracht haalde hij bij allen, die hem met liefdevolle zorg en daadwerkelijke hulp steeds nabij waren, vooral bij zijn vriendin Francine haalde hij zijn kracht. Niets was haar teveel om Robert bij te staan in moeilijke momenten. Samen met haar en met de kinderen heeft hij heel wat geluk en vreugde gekend. En daar kon hij tenvolle van genieten. Zijn beste vrienden waren voor hem zijn oogappels. Zij waren als de zon in zijn leven en daar kon hij zich aan optrekken. Voor zijn medemensen was Robert altijd bereid om te helpen, met woord en daad, wanneer op hem een beroep werd gedaan. Zijn vriendelijkheid werkte aanstekelijk. Zo zal Robert in ons dankbaar hart en blijvende herinnering verder leven.

### **De familie dankt U voor uw medeleven.**

Namis in de parochiekerk St.-Pieter te Ronse op zaterdag 10 november 2001 om 18.30 uur.



A la chère mémoire de Monsieur

## Robert ROOS

né à Renaix le 25 septembre 1939  
et décédé à Deinze le 9 octobre 2001,  
réconforté des derniers S. Sacrements.

A travers la souffrance et la mort, il est rentré dans la gloire de Dieu. Nous avons désiré encore si ardemment le remercier pour sa grande bonté et sa gentillesse. Il aimait tant les autres ; il se sentait ravi par des mots d'amitié prononcés à son égard, ou des mots d'amitié qu'il formulait à d'autres. Avec courage et dignité, il a supporté la croix des épreuves, dans les pas de Jésus Christ, sur le chemin du calvaire.

Chers enfants et petit-fille, Francine, je vous remercie pour votre amour filial et votre attention envers moi. Jour et nuit vous m'avez entourés avec votre aide et affection ; votre présence fut pour moi source de joie et de réconfort.

### **La famille vous remercie pour votre prière et votre sympathie.**

Messe de service en l'église paroissiale St.-Pierre à Renaix le samedi 10 novembre 2001 à 18.30 heures.

---

Funérailles Devos. Renaix.

