



DIT BEELDEKE WEZE VOOR ONS EEN TE-
KEN VAN HET VERRIJZEN EN VAN HET
EEUWIG LEVEN VAN
DE HEER

Robert - François ROOS

echtgenoot van Mevrouw

Cécile VION

Hij was geboren te Nederbrakel op 17 mei 1912,
en is in volle vertrouwen overgegaan naar het
eeuwig Leven, op 8 oktober 1968, voorbereid
door de HH. Sacramenten en de Pauselijke
zegen.

Erelid van «Kerk en Wereld»

Oudstrijder 1940-1945

Bestuurslid van het Korps der Burgerlijke
Bescherming

Erelid van de Koninklijke Harmonie
«De Eendracht»

Enkele weken na het heengaan van zijn zus-
ter sloot ook vader de ogen om het eeuwig
licht van God te zien.

Zonder één klacht op de lippen verdroeg hij
het lijden dat stilaan zijn lichaam meer en
meer aftakelde.

Met volle bewustzijn en in volle overgave aan
God maakte hij een einde aan zijn aardse taak.

Het "alles is volbracht" van vader nodigt ons
uit om ons over hem in gebed te bezinnen
met stille ontroering en diepe eerbied.

Hij was bezorgd en werkzaam, diep gelovig
en godvruchtig, gemoedelijk in de omgang en
vriendelijk voor iedereen.

Vaders overlijden laat in onze huiskring een
grote leemte na, maar zijn beeld blijft ons bij
en wij bidden God : "Kom Gij door uw zoete

tegenwoordigheid de leemten aanvullen die de
dood onder ons veroorzaken".

Mijn lieve echtgenote, kinderen en kleinkind,
ik dank u om uw genegenheid en goede zorgen
tot op het laatste ogenblik. God zegene en be-
ware u. Bidt en offert voor mij. Steunt elkan-
der met liefde.

Leidt een schoon leven langs de wegen van
de geboden van God, zoekt uw steun in het
ontvangen van de Sacramenten zoals ik u heb
voorgedaan.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Robert ROOS, zijn echtgenote.

Heer en Mevrouw Michel LIMPENS-ROOS,

Heer en Mevrouw Marcel SPITAEELS-ROOS,

zijn kinderen.

Jongheer Hugo LIMPENS, zijn kleinkind.

De families ROOS, VION, DE GEETER en VAN
PETEGEM,

danken U voor uw blijken van kris-
telijke deelneming.