

God wil dat alle mensen zalig worden.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

**VICTOR ROOS**

echtgenoot van

**ODILE DE GEETER**

geboren te Elst, op 22 September 1881 en godvruchtig  
overleden te Opbrakel, op 20 December 1952,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Oud-Strijder van de oorlog 1914-18.**

« Het leven is een kruisbanier, door goede en kwade  
dagen... » dichtte G. Gezelle. En waarlijk dit kan gezegd  
worden voor de man wiens heengaan we nu betreuren.  
Langen tijd heeft hij het kruis van zijn ziekte met gela-  
tenheid en geloof gedragen, tot op de dag dat zijn  
krachten geheel begaven. In volle onderwerping aan  
Gods Wil heeft hij dan ook dit geofferd. Om al die  
miserie en lijden zal God hem nu lonen, want het is  
toch door ons verblijf hier in dit aardse tranen-  
dal dat we onze hemel moeten verdienen en onze zalig-  
heid bewerken. Gelukkig daarom de mens, die zo zijn  
leven weet op te vatten !

Terwijl iedereen zich voorbereidde om op Kerstmis  
de komst van de Verlosser te gedenken en te vieren,  
heeft O.L. Heer deze man verlost uit de ellenden van  
het leven. Het is aan ons, christene mensen, van in  
alle onderwerping, het hoofd te buigen en aan O.L. Heer  
sterkte te vragen om deze zware slag te boven te kom-  
men. Want God is mens geworden opdat de mensen  
zouden kunnen opgenomen worden in Zijn Heerlijkheid.

Bemide Echtgenote, zoveel jaren zijn wij gelukkig  
geweest, we hebben wel hard moeten werken maar nu  
dat de tijd gekomen was dat we zouden kunnen oogst-  
ten wat we zaaiden, heeft O.L. Heer het anders gewild.  
Het scheiden is wel hard, doch van hierboven ben ik  
Uw beste voorspreker.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ge waart mijn  
roem en mijn trots. Vergeet de wijze lessen niet die ik  
U gaf, weet dat ge het best mijn gedachtenis kunt eren  
met voor moeder te zorgen. Dank voor uw liefde en  
verzorging. Blijft me indachtig in uw gebeden. Vrien-  
den en kennissen, hebt dank voor uw genegenheid en  
bidt voor mij.

Mevrouw Victor ROOS, geboren Odile DE GEETER;

Mijnheer en Mevrouw Robert ROOS-VION en kinderen Annie, Rita en Eliane;

Mijnheer en Mevrouw Marcel DEBUS-ROOS en dochter Solange;

Mijnheer en Mevrouw Julien DE CUBBER-ROOS;

De Familiën ROOS-DEPREZ, DE GEETER-VANDEN HAUTE.

Bedanken voor de blijken van deelneming in de smartvolle  
rouw die hen treft.