

✠
BID VOOR DE ZIEL

VAN

ZEEREERWAARDE HEER

ALBAN ROOSE

geboren te Zwevegem, 21 Oktober 1871,
priester gewijd te Brugge, 30 Mei 1896,
opeenvolgend leraar aan het college te Kortrijk
en onderpastoor te Ootgem, Eernegem en St Amand-
Roesselare,
van 1910 tot 1948 directeur der Zusters van Sint
Vincentius te Anzegem,
overleden te Anzegem, 30 Oktober 1953, gesterkt
door de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen.

Voor de hem toevertrouwde zielen heeft de acht-
bare overledene de driedubbele priestertaak met
buitengewone stiptheid volbracht :

Hij was voor hen een leraar :

Als laureaat van het Kortrijkse college ging hij
naar het seminari. Door tekort aan priesters werd
hij anderhalf jaar vóór het einde van zijn studies
tot collegeleraar benoemd, omdat zijn oversten hem
bekwaam genoeg achtten door eigen studie alles
aan te vullen. En dat deed hij ook! Studie der
theologie tot in zijn laatste levensmaanden, met
zulkdanige bevoegdheid dat het reeds vroeg een
gewoonte werd onder zijn confraters naar hém te
gaan voor theologische moeilijkheden!

Deze diepe godsdienstkennis heeft hij met uiterste
nauwkeurigheid aan de gelovigen, en later aan
zijn kloosterlingen en leerlingen medegedeeld.

Hij was een leider :

Zijn leiding was niet geëxalteerd, maar kern-
gezond en nuchter... en anderzijds toch liet hij geen
middelmattigheid toe maar bracht de zielen naar
hogere volmaaktheid.

Hij was een genadegever :

Genade is de vrucht van gebed en offer.

Hij was een man van gebed! Opvallend was
zijn steeds dieper wordende eerbied in 't H. Mis-
offer, zijn voorkeur voor meditatie en gebed boven
gejaagde activiteit.

En een man van offer! Hij leefde sober en
verstorven, zonder ontspanning, eenzaam, om door
deze offers zijn woord vruchtbaar te maken.

Beminde Broeder, wees me in uw H. Misoffer
indachtig.

Eerwaarde Zusters, dank voor uw jarenlange
goede zorgen.

Duurbare Oud-leerlingen, weest in de huidige
wereld steeds 'n voorbeeld van oud-kristen-Vlaams
geloof!

Zeereerwaarde Heer Aubert Roose en
de Zusters van St Vincentius bedanken.

Drukk. De Reycke-De Coninck, Anzegem