

Wat uit liefde is gegeven
zal nooit sterven

Dankbare herinnering aan
Mevrouw Marie Roose
Weduwe van de heer **Georges Dhaese**

Lid van K.B.G. en K.A.V.
tevens van Ziekenzorg CM-Nederename

*Geboren te Nederename op 23 september 1917
Zacht ontslapen op 11 april 1994 te Oudenaarde*

Namis op zondag 22 mei 1994 om 8.30 u. in de kapel
van het Mariahuis O.L.V.-Visitatie, Kloosterstraat 6
te Gavere.

Door de pijn heen is sterven altijd hoopvol uitzien naar
Nieuw Leven dat geen einde kent.

We zijn de Heer dankbaar omdat Hij ons een moeder
gaf met de kwaliteiten, waarin we Zijn beeld en gelij-
kenis konden herkennen. Zo mogen haar goede gaven
nu beloond worden in het huis van de Vader, waar voor
eenieder die zijn huis bouwt op de Rots Jezus, een
plaats is bereid.

Uiteindelijk heeft ze zich stil en eenvoudig als ze was,
helemaal gegeven. Precies of ze wist het, dat de over-
winning op elk lijden in het loslaten ligt. Was het daar-
in dat ze die laatste dagen berusting vond ?

Het was niet altijd even gemakkelijk, door die jaren van
lief en leed, bezaaid soms met zware beproevingen.
Maar trouw, en steunend op haar sterke geloof wist
ze toch telkens nieuwe kracht te vinden om verder
goed te leven. Eigenlijk gebeurde het sterven aan haar
beetje bij beetje, maar ze hervond telkens weer de rust
om de dingen die enkel voor het hart bestemd zijn, ook
zo te bewaren. Zoals ook in de stilte van het alleen zijn,
de laatste jaren, toen ze iedere dag haar gebedjes deed;
„En ook voor de kinderen“, zei ze er telkens bij.

Wat voor goed ze gedaan heeft als echtgenote, moe-
der, grootmoeder of zus, is onnoembaar. Maar breng
met je hart alle lof en dank aan de Heer, onze God, die
de maker is van al die goede dingen. Zo kunnen we ons,
samen met al wie haar van dichtbij kende, verheugen
in Zijn Naam en in de dag van morgen, die geen einde
kent. Blijven we in de liefde van Jezus met elkaar ver-
bonden, zoals het ook de wens van pa was.

God, onze Heer, we danken U voor Uw grote liefde en
omdat U over de dood heen altijd het Leven schenkt.
Amen.

De families ROOSE-BEERNAERT, DHAESE-WALRAEVE
danken U voor Uw gebed en blijken van medeleven.