

Jezus, Maria, Jozef,



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Albert-Marie-Jozef ROOSEN

Lid van de Bond van het H. Hart en van het Kerkkoor,
Bediende bij het Ministerie van Wederopbouw,

geboren te Jeuk, de 15 December 1927 en door een spijtig
auto-ongeval te Dormaal aan de liefde der zijnen ontrukt,
de 27 Mei 1951.

Een Zondag in Mei, vol Lente en zon... en dan die tra-
gische nacht, zo opeens.... Zo was die 27ste Mei, zo was
dat jonge leven vol lente en vreugde in eer en deugd... en
zo plots brutaal afgeknaakt. Goed 23 jaar oud en door een
onbegrepen, doch met kristen gelatenheid aanvaard Gods'
besluit naar het eeuwige leven geroepen.

Lieve ouders, broers en zusje, voor mij moet ge niet onge-
rust zijn. Gij weet hoe diep kristelijk ik was en mijn ge-
drag steeds uw fierheid en vreugde. Gods' Hand, die ons
trof, is een Vaderhand, die slechts zegent alhoewel we het
niet altijd begrijpen.

Wenen zult ge en moogt ge : het is menselijk ; maar niet
lijk mensen zonder geloof. Dit geloof samen met het gebed
weze uw troost. We waren zo gelukkig samen, blijven we
verenigd in liefde en gebed. Gij bidt voor mij en ik voor
U, opdat O. L. Heer u vergelde voor die kristelijke opvoe-
ding, die haar bekroning vindt in de hemelse vreugde.

Blijft samen mekaar beminnen. Dank, ouders en broeders
voor de gelukkige uren samen doorgebracht. En gij,
Lydieke, ge weet hoeveel ik van mijn enig zusje hield, gij
moet nu Pa en Ma nog meer beminnen als ge ooit gedaan
hebt ; uw genegenheid zal hen over deze harde beproeving
heen helpen.

St-Truiden—Drukk. Buntinx-De Hopré

Mijnheer en Mevrouw Gérard ROOSEN-COENEN ;
Mijnheer Lucien ROOSEN ;
Mijnheer en Mevrouw Joseph ROOSEN-MANDERVELT ;
Mijnheer Louis ROOSEN ;
Mevrouw Lydie ROOSEN ;
De familiën ROOSEN, COENEN, VANMARSENILLE en JENNE,

diep bewogen door de blijken van genegenheid en
kristelijke deelneming, betoond bij het pijnlijk af-
sterven van hun teergeliefde zoon en broeder,
danken U hartelijk.