



Wil in uw gebeden het aandenken bewaren
van

FRANS ROSCAM

echtgenoot van
Eudoxie Van der Stockt

Hij werd geboren te Nederbrakel op 18 oktober 1907 en is vroom overleden te Geraardsbergen op 18 april 1986, gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken en getekend met de Pauselijke Zegen.

De families

Roscám, Van der Stockt,
D'haeyer en Neyberg

danken U om uw gebeden en christelijke deelneming in hun rouw.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Vander Stockt - Ger. - T. 054-412613

Met pijn in het hart maar met een ver-
trouwwol gebed nemen wij nu afscheid van
onze dierbare overledene.

O.L.Heer heeft ons gebed verhoord: Hij
heeft hem verlost van zijn pijnlijk lijden
om hem, na volbrachte levenstaak, het
hemels geluk te laten genieten.

Wij gedenken nu dankbaar de kommer en
de zorgen die hij samen met zijn echtge-
note heeft gedeeld om het welzijn van zijn
gezin. Wij kijken met eerbied op naar zijn
werklust in zijn jonge jaren waardoor hij
eer en aandacht had verworven.

Moge de Heer hem nu zuiveren van alle
kwaad, hem doen delen in zijn verrijzenis
en hem opnemen in zijn eeuwige liefde.
Dierbare echtgenote, dank om al dat ge-
deelde leed en voor de onafgebroken liefde
die ik steeds heb mogen ondervinden.
Geliefde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, dank ook om uw bezorgdheid
om mij, om uw trouw ter zijde staan in
mijn laatste levensdagen.

Beste geburen, uw intens meeleven met mij,
uw bewonderenswaardige dienstvaardigheid
en hulpbetoon beveel ik nu aan de Heer.
Hij moge er U rijkelijk om zegenen en
belonen.

Blijven wij allen één in gebed in de vaste
hoop eens weer samen te zijn in Gods
hemels Rijk.