

We willen je rust geven  
al is vol droefheid ons hart,  
je lijden zien en niet kunnen helpen  
was onze grootste smart.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Herman ROSCAM**

echtgenoot van Mevrouw  
**Emelie CARLIER**

geboren te Nederbrakel op 14 oktober 1905  
en godvruchtig overleden in de Kliniek  
Zusters van Barmhartigheid te Ronse  
op 30 september 1990,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

†

De families **ROSCAM, VANDEVELDE,**  
**CARLIER en BAGUET,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijven  
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Uitgeverij BVBA Braeckman - (055) 42 26 24  
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Zoals in de herfst de rijpe vruchten aan  
de bomen en op het land geoogst worden,  
zo is Herman als rijpe en voldragen vrucht  
in Gods handen geoogst...

Zijn rijpheid kan men het best omschrijven  
in korte maar krachtige woorden : « eenvoud,  
geduld, genegenheid, dienstbaarheid en een  
onvermoeibare werkkraft ». Zijn leven door  
was hij een flinke en fijne werker. Op alles  
wist hij een passend en sluitend antwoord  
of hulpmiddel te vinden.

Vader, wij treuren om je heengaan ; maar  
droefheid mag niet het enige gevoel zijn dat  
ons totaal zou overheersen. Het past ook  
dat wij dankbaar zijn, omdat jij, al die jaren  
dat het je gegeven was, zoveel gaf om je  
vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Zo leggen wij je leven in Gods handen.  
Heer gij kent de mens het best, zijn goede  
wil en zijn toewijding, en Gij bemint de mens  
tot het uiterste. Wij vragen U : « wees hem  
barmhartig en moge hij nu het eeuwig geluk  
vinden », moge ons verder leven gedragen  
worden door de vrome herinnering aan de  
liefde die vader heeft voorgeleefd.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
ik heb dank voor de zorgen en bekommernis.  
ik vertoefde graag in uw midden. Zelfs nu,  
over de dood heen, blijf ik u trouw volgen  
en beschermen.

Dierbare familie en vele vrienden, ik heb  
mijn best gedaan. Het was tijd voor de ont-  
moeting met de Heer. Blijf mij indachtig in  
uw gebed.

Heer, geef hem de eeuwige rust.