

Wij hopen dat haar deugd  
en haar godvruchtigheid  
Voor eeuwig haar de kroon  
der Zaligen heeft bereid !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

**LOUISE ROSCAM**

weduwe van Mijnheer

**Henri BAGUET**

geboren te Nederbrakel, de 26 oktober 1874 en er  
godvruchtig overleden, de 25 april 1958,  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

*Zij was lid van  
verschillende parochiale genootschappen.*

Haar leven was een leven van liefde tot God en  
haar gezin : innerlijk rijk, eenvoudig en zonder uiterlijk  
vertoon, met een diep en vast geloof, gesteund door  
vurig gebed.

Haar leven was ook een liefdevolle toewijding aan  
dezen die O. L. Heer haar toevertrouwde.

Na de steun te zijn geweest van haar man, bleef ze  
de troost en de toevlucht van haar kinderen.

Zij was een goede moeder die haar moederplicht tot  
in het kleinste heeft gedaan, Hoe ledig het huis waar  
zulk een moeder verdwijnt ?

Mijn beminde zoon die mij tot mijn laatste snik en  
adem getrouw zijt gebleven, heb dank voor uw kinder-  
lijke liefde en tedervolle zorgen. Vergeet de lessen en  
voorbeelden niet die moeder gaf en blij altijd trouw  
aan God en uw Kristelijke overtuiging.

Duurbare familieleden en gij allen die mij bemind  
hebt hier op aarde, gaat voort mij uw liefde te bewijzen  
door het gebed. Tot weerziens bij O. L. Heer in Eeuwi-  
ge Blijdschap.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Vandendriessche, opv. P. De Vleeschauwer, Nederbr.

Mijnheer en Mevrouw Nestor BAGUET-VAN DEN DOOREN en kind

Jacqueline ;

Mijnheer en Mevrouw Clement BAGUET-DE COUVREUR en kinderen

Willy, Jeanine, Jhony, Christine en Martine ;

Mijnheer August BAGUET ;

De familiën ROSCAM, FOUQUART, BAGUET en COESENS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming en danken U van harte.