

Gelukkig die in God geloven als de dood komt
aangetreden ! (H. Ambr.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

Jozef-Isidoor ROSIER

Echtgenoot van Mevrouw Clarisse
VAN HOOLANDT,

geboren te Everbeek de 6 oktober 1884 en
godvruchtig overleden te Opbrakel
de 28 december 1987,

versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

De dierbare overledene was een werkzaam en gedienschtig man, vol kommer en toewijding voor de zijnen. Veel heeft hij geleden maar zijn lijden is niet te vergeefs geweest, want met grote gelatenheid heeft hij de beproeving uit 's Heren handen aanvaard en dat was voor hem een bron van verdiensten voor de Hemel.

O. L. Heer loutert onze ziel en treft ons soms door de beproeving, opdat wij met zijn dienaar Job onze blikken ten Hemel zouden richten en onze Hoop alleen op Hem zouden stellen : op U, o Heer, heb ik al mijn hoop gesteld en en ik weet dat ik niet zal teleurgesteld zijn !

Mijn dierbare moeder, mijn goede echtgenote en kinderen, hebt dank voor de liefdevolle zorgen en toewijding

waarmede gij mijn laatste dagen hebt verzacht. Gij hebt veel voor mij gebeden en ik weet dat ge dit nu nog zult doen. Leef allen altijd deugdzaam en kristelijk, want daarin alleen is het ware geluk gelegen ; al het andere is ijdelheid en bedrog. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Bewaart mijn aandenken in uw hart vooral door het gebed in de H. Mis.

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.
De 4 akten voor de overledene a. u. b.



De families ROSIER, VAN HOOLANDT,
en VANDRIESSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.