

«Gij zijt bedroefd, maar ik zal U weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap ontmenen».  
(Jo. 16, 22)

†

Gedenken wij vroom  
de Heer

**Albert ROSKAM**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria VAN DER LINDEN,**

geboren te Nederbrakel op 25 november 1903 en godvruchtig overleden in de « Samaritaan » te Nukerke op 20 november 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Met droefheid in het hart dragen wij vader ten grave, maar tevens met dankbaarheid, omdat hij voor ons zo goed was.

Hij dacht niet aan zichzelf en hij begreep dat de liefde leven is voor anderen zonder veel woorden te verspillen maar met werken en offeren.

Het leven is voor hem bijzonder hard geweest. De oorlogsjaren en het labeur in de mijn, de bekommering voor zijn gezin en de laatste jaren

de zwakte van zijn gezondheid hadden zijn karakter gestaald. Hij werd in zijn lichaam getekend door het lijden, maar steeds bleef hij een aangename vriend en een bezorgde vader. Vanin de instelling, waar hij verbleef, leefde hij door en door mee met het leed van zijn familie en tilde zich boven zijn ziekte uit om ook de feestelijke momenten mee te beleven.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor al uw genegenheid, voor de ontelbare malen dat u mij troost gebracht hebt.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft mij liefhebben in uw herinnering en in uw gebeden.

Beste zusters en verpleegsters van de « Samaritaan », u dank ik ook voor uw belangloze inzet en uw vele zorgen.

« Op U, Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld, ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid » (Te Deum)

De families Roskam, Van der Linden,  
Van de Velde, Gosseye,

danken U oprecht voor uw bliken  
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel