

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

MARGUERITE ROSKAM

weduwe van de Heer

Omer Chevalier

geboren te Everbeek op 6 november 1911 en godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel op 6 juni 1975, voorzien van het H. Sacrament der zieken en de Pauselijke zegen; begraven te Everbeek op 11 juni 1975.

Onze duurzame overledene die we vandaag ten grave dragen, heeft gedurende haar leven al te zeer ervaren wat een moederhart lijden kan. Doch gesterkt door haar geloof bleef ze de sterke vrouw die bemind en geëerd werd door haar kinderen, kleinkinderen en door allen die haar mocht ten kennen.

Op het feest van het H. Hart van Jezus heeft ze haar gelouterde ziel aan God teruggeschonken nadat ze nog maar enkele dagen geleden getroffen werd door een verraderlijke kwaal. Mogen de heilige engelen haar nu binnenleiden in het hemels Vaderhuis.

Bidden we met vertrouwen tot de Algoede God dat Hij haar barmhartig weze en haar opneeme tot eeuwig leven in rust en vrede.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u voor uw liefdevolle zorgen en uw

genegenheid. Moge de Goede God er u om Ionen Vergeet mij ook niet in uw vrome gebeden. Beste vrienden en geburen, ook u allen dank ik om uw vriendschap. Denkt ook gij nog af en toe eens aan mij in uw gebed.

H. Hart van Jezus, wees haar genadig.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families ROSKAM, CHEVALIER,
ROSKAM en VAN HAMME
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Vw A. Modde