

Wij bidden samen opdat de hemelse Vader laat delen in de verheerlijking van zijn verrezen Zoon en van alle heiligen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW  
MARIE-ROMANIE ROSKAM**

echtgenote van wijlen Henri PIETERS,  
geboren te Everbeek op 22 oktober 1921 en  
godvruchtig overleden in Brussel op  
29 juli 1973,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

« De dood is de rust, de bevrijding van de kwellingen van deze wereld ». (H. Joan. van het H. Kruis). Deze woorden zijn als geschreven van deze vrouw. Zij heeft pijn en leed overvloedig te dragen gekregen. Vroeg heeft ze haar man verloren en ziekelijk, met meer dan twintig cherugische ingrijpen, heeft ze toch in haar geloof werklust en opgeruimdheid geput. Nog geen half jaar na de dood van haar moeder heeft zij ons verlaten. Het is werkelijk niet gelijk verdeeld op deze aarde. De een heeft meer te vragen dan een ander.

Dierbare broer, schoonzuster en familie, blijft gij mij tenminste gedenken en bidt voor mij.  
Barmhartige God, wij kennen U als een God

van belofte en trouw, als lemand die voltooit wat Hij begonnen is. Wij bidden U voor onze dierbare overleden Romanie. Laat haar over de dood heen, thuis komen bij U en schenk haar de eeuwige vreugde.

De families ROSKAM, PIETERS, VERPLANKEN, DESTERCKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Vander Geynst, Everbeek