



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Gabriëlle ROSSEEUW

Weduwe van de Heer
Joseph VANDEN BERGHE

*Geboren te Oudenaarde op 30 augustus 1905 en
overleden in het rustoord "De Meerspoort" te Oudenaarde
op 23 juni 2001, gesterkt door de H. Sacramenten.*

Haar kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen
en de families Rosseeuw, Cnudde,
Vanden Berghe & Uyttenhove
danken U
voor uw medeleven en uw gebed.

Sterven is afscheid nemen,
van het leven,
van de mensen,
van de wereld.

Sterven
als het avond is geworden
in je leven,
is je te ruste begeven,
dankbaar om de volbrachte taak,
wetend dat je mag ontwaken
in het Vaderhuis.

Zij was een goede vrouw,
een echte moeder,
een lieve grootmoeder,
een fiere overgrootmoeder.
Wil met ons bidden
dat zij goedheid moge ondervinden.

