

*De Heer geve de kracht om de zware  
beproevingen moedig en gelaten te dragen*

†

VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

**Hélène - Emilie - Germaine ROSSEEUW**

weduwe van de Heer Joris ULENS

*geboren te Oudenaarde op 23 november 1919 en  
aldaar overleden in de H Hartkliniek op 5 novem-  
ber 1975; gesterkt door het Sacrament van de  
zieken*

Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel  
van God; die de harten doorgrondt

Wanneer een nog jonge moeder uit ons midden  
wegvalt; dan voelen wij ons diep geschokt; geraakt  
tot in het diepste van ons wezen: Wij beseffen  
plots hoe klein en machteloos wij zijn en hoe vlug  
het leven voorbij gaat: Op zulk een ogenblik zoeken  
wij naar een oplossing over leven en dood: Alleen  
God geeft antwoord; die ons licht en troost is

Reeds vroeg heeft ze haar man verloren en moest  
ze op zich alleen nemen de last van een groot  
gezin: Daarvoor heeft ze zich ingezet en mocht ze  
rekenen op genegene en meevoelende kinderen: Nu  
moeder er niet meer is moesten de oudere waken en  
de nog twee jongere kinderen helpen om door het  
leven te gaan: Dat zal wel de wens geweest zijn  
van moeder zaliger

Na een leven van dienende goedheid en offer  
heeft God haar opgeroepen om bij Hem eeuwige  
rust te vinden

Moeders dank gaat naar haar kinderen om hun  
genegenheid en toewijding ze rekent op uw eensge-  
zindheid en samenwerking onder elkaar

Gedenk mij allen in uw gebeden; zoals ik ook U  
zal gedenken bij de Heer en verder over U waken

De Heer en Mevrouw Leon BIJLS - ULENS ;

De Heer en Mevr Jacques ULENS - DE KEYZER ;

De Heer en Mevrouw Marc ULENS - LATAER ;

Jonge Heer Eddy ULENS

Mejuffer Ann ULENS ;

Jonge Heer Peter BIJLS ;

Jonge Heer Bert BIJLS ;

Jonge Heer Jo BIJLS ;

Mejuffer Carine ULENS ;

Jonge Heer Jan ULENS ;

Mejuffer Chantal ULENS ;

Jonge Heer Nic ULENS ;

De families ROSSEEUW; BRUNEEL;

ULENS en DE JONGHE

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van deelneming in de rouw die hen treft.**

---

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde