

God is mijn Herder.



Bid voor de zielerust
van Mijnheer

CAMIEL-LUDOVICUS ROTHIER

echtgenoot van Mevrouw

MARTINA-MARIA-CLARA JASPERS

Geboren te Stekene 23 december 1894
en godvruchtig overleden te St. Niklaas
20 oktober 1961.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten
der Stervenden en de H. Apostolische
Zegen in stervensuur.

Lid van de K. V. G. V.

Kamiel is in de letterlijke zin van het woord, jarenlang de goede herder geweest voor zijn schapen: hij heeft in deze hoedanigheid alle weder getrotseerd, om zo, voor vrouw en kinderen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd de bekommerde herder te zijn. Door zijn verbondenheid met de natuur: velden en dieren, bleef hij ook verbonden met God, de Schepper van alle natuurschoon.

Daarom zal de opperste en algoede Herder, met welbehagen neerzien op

zijn trouwe dienaar.

Liefste Echtgenote, de laatste jaren werden we zwaar beproefd: Uw ziekte was voor mij, de oorzaak van maandenlange eenzaamheid; mijn dood laat U nu totaal alleen. Eens zullen we voor goed verenigd zijn en blijven bij de goede Meester in de hemel.

Liefste Kinderen, Kleinkind, Familie en Geburen, ik dank U voor Uw zorgen. Gij waart goed voor mij; weest verder goed voor Moeder.

Bidt allen voor mijn zielerust.

Uw gebed was een zoete lafenis voor
onze duurzame afgestorvene.
Uw deelneming een ware troost voor
de familie. Daarvoor danken:

**De familiën Rothier, Jaspers, Van Laere
en De Decker.**