

Uw wil geschiede



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

Albert - Jozef ROTTIER

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Maria DE SMET

Geboren te Gavere, de 6 November 1915 en er schielijk overleden de 2 Maart 1955. Gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.
Oud-Strijder 1940-45.

Hij was een zorgzame vader, eenvoudig in zijn omgang en offervaardig voor iedereen, maar vooral vol tedere liefde voor zijn echtgenote en wijze bezorgdheid voor zijn kind.

Bij zo een afsterven brult het hart, en komt bijna in verzet tegen de hardeslag. Mensenwoorden schieten te kort om troost te brengen. Waar de nood het grootst is daar is ook God het dichtst bij. Waar mensen in liefde en lijden strijden, helpt de Heer. Dit vertrouwen in God brengt berusting en hulp.

Duurbare echtgenote, wees moedig vooral om ons kind, die U de blijvende herinnering zal zijn aan al het schone geluk dat we samen mochten beleven en waarvoor ik U zo dank. Lieve Anita, ik hou veel van U, bemin dan ook uw moeder en wees haar onderdanig. Bid met haar. Van uit de hemel blijf ik over U waken en voor U zorgen.

Duurbare schoonmoeder en familieleden, veel hebt gij voor mij gedaan. Ik blijf er U dankbaar voor en vertrouw U mijne echtgenote en dochter toe. Doet voor hen wat gij voor mij hebt gedaan. Blijf mij in uw gebeden denken, want ik heb betrouwen op Gods goedheid en hoop dat Hij mij genadig zal wezen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor hem.

Gavere, drukk, De Vuyst-De Meulemeester

Mevrouw Albert ROTTIER-DE SMET, zijn echtgenote.
Mejuffer Anita ROTTIER, zijn kind.
De familiën ROTTIER, DE SMET, BOS en DE STERCKE

danken U van harte voor de blijken van genegenheid en gebeden, hen betoond in hun rouw.