

Hoe goed is God voor hen die oprecht van harte zijn.



IN VREDE RUSTE DE ZIEL
van Mijnheer

Dominique ROTTIERS

weduwnaar van

Mevrouw STEPHANIE ROELANDT

geboren te Ottergem den 18 Januari 1868
en schielijk overleden te Erpe den 23 Mei 1950.
versterkt door de H.H. Sakramenten.

De wereld is een ballingschap, het leven is een doortocht, de hemel is ons vaderland. I. Th. IV.

Alwie God dient is verzekerd dat, wordt hij beproefd in dit leven, hij ook zal gekroond worden; en wordt hij gekastijd, hij Gods barmhartigheid verwerven zal

Onvoorziens, maar niet onvoorbereid heeft de dood hem getroffen. De duurzame overledene had een voorgevoel dat zijn einde nabij was.

Blij en levenslustig als hij door het leven is gegaan, zorgzaam als hij heel zijn lange leven is geweest, liefdevol als hij steeds tegenover eenieder was, verzoend met de gedachte dat de dood hem eens op 't onverwachts treffen zou, moest hij den dood niet vrezen. Een goed christen mens is immers steeds bereid te sterven.

Mijn duurzame kinderen, kleinkinderen, broeder en bloedverwanten, ik moet U verlaten. Ik dank u voor al hetgene gij uit genegenheid voor mij hebt gedaan.

Blijft steeds wandelen op den weg van eer en plicht, en de goede God zal uw beloning zijn hier en hierna. Vergeet mij en moeder niet in uw gebeden, wij wachten op u in den Hemel.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.

Druk.: « De Gazet van Aalst »

Troostend voor onze diepe smart waren uw blijken van deelneming die ons naar het hart gingen en waarvoor U oprecht erkentelijk zijn

De Familiën

ROTTIERS,

ROELANDT,

SCHOCKAERT,

VAN LANGENHOVE,

VAN DEN STUYFT,

VAN BEVER,

LEPAGE,

DE PAUW en

STANDAERT.