

« In korte tijd tot scheiding gekomen,  
heeft hij de volheid van vele jaren bereikt ».  
(Wijsheid, 4, 13.)

†

God, onze Vader,  
bewaars in uw en onze liefde

## MARCEL ROTTIERS

echtgenoot van  
**Marie-Louise BELLENS**

Op 30 december 1931 geboren te Kerksken  
en op 19 februari 1983 overleden in het  
O.-L.-Vrouw Ziekenhuis te Aalst,  
gesterkt door het Sakrament van zieken en  
stervenden.

Marie-Louise BELLENS, kinderen en klein-  
kinderen,

De families :

ROTTIERS, BELLENS, MEERT en OTTOY,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.

Marcel behoorde tot de generatie van harde  
werkers bij de heropbouw van ons land na  
de tweede wereldoorlog. Nauwelijks 14 jaar,  
of hij was al aan de slag « in de steen-  
ovens ». Zwaar labeur, lange werkdagen.  
En dat jaren lang ! Deze strijd om den brode  
heeft zowel bij hem als bij zijn werkmakers  
voortijdig een zware tol geëist van zijn  
gestel en gezondheid.

Inderdaad, « in korte tijd tot voleinding ge-  
komen, heeft hij de volheid van vele jaren  
bereikt », maar niet gerekend naar mense-  
lijke maatstaven. Niet hier maar hierna, waar  
tijd eeuwigheid is geworden, vergankelijk-  
heid met onvergankelijkheid en sterfelijkheid  
met onsterfelijkheid wordt bekleed, dank zij  
Hem, die ons geschapen heeft, niet voor de  
dood maar voor het leven.

---

Begrav. : De Rycke - Tel. 21 54 21

Drukk. Van Damme-Ottoy, Nieuwerkerken