

De rechtvaardigen zullen leven in alle eeuwigheid.
hun loon is bij de Heer.



WIL IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN
DE ZIEL GEDENKEN

van Mevrouw

MARIA – ODILE ROTTIERS

Weduwe van Mijnheer

EMIEL DIERICKX

geboren te St Lievens-Esse de 24 Juli 1881 en er god-
vruchtig overleden de 6 Juli 1953, voorzien van de
H H. Sakramenten der Stervenden.

Zij was de brave vrouw, erkend door alle lieden,
Zij sprak : de wil van God in alles moet geschieden
Oprechtelijk, en geen die in haar werken vond
Het minste wat het woord haars harten tegenstond.

De lieden mochten boos en vals zijn, en de tijden
Den enen klagen doen, den anderen verblijden
Het ging haar af noch aan ; zij zocht de wereld niet,
Maar God alleen in al, in voorspoed en verdriet.

Zij ruste in vrede, ja, in 't graf niet, maar hierboven
Zij hebbe al't gene God kwam winnen en beloven ;
Die stierf en, op het kruis gestorven, wees de baan
Om, door het kruis, met Hem de Blijdschap in te gaan

(Gezelle)

Dierbare broeders en familieleden, U vergelden voor
al hetgeen ge tijdens beproeving en ziekte voor mij
gedaan hebt, kan ik niet. Maar in dankende wederlief-
de zal ik de Heer bidden U te zegenen voor uw lief-
dedaden mij bewezen. Gedenkt ook gij mij met een
vurig gebed.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d.afl.



De Families Rottiers ;

Dierickx ;

Meersman ;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene,

DANKEN U.

Uitgever René De Vos, St Lievens-Esse