



VROME NAGEDACHTENIS AAN

Mevrouw Rachel ROTTIERS

echtgenote van de Heer

Michel VAN DER SCHUEREN

geboren te Wetteren op 9 augustus 1932
en godvruchtig overleden te Gent (A. Z.)

op 17 oktober 1978,

gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Wanneer wij bij het afscheid van onze dierbare overledene ons biddend richten tot God dan is dat omdat wij Hem willen danken om alles wat Rachel voor ons heeft mogen betekenen en onze smeekbede tot God richten opdat Hij aan onze dierbare overledene de voltooiing van het eeuwige en gelukzalige leven zou mogen schenken.

Wie haar heeft gekend moet eerlijk bekennen dat ze voor haar medemensen zo dienstvaardig was, ze was bereid iedereen te helpen zonder zelf op wederhulp te rekenen.

Moge God nu deze vrouw gelukkig maken met Zijn liefde, die alles weet aan te vullen wat in de mens nog onvolkomen is. En laten wij haar als moeder en familielid blijven ge-

denken met een dankbaar hart. Ons gebed en herinneringen kunnen ons hierbij helpen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, hebt allen dank om wat ik van u aan liefde en genegenheid heb mogen ondervinden. Blijft elkander helpen en steunen. Moge God u hierbij de ware zin van het leven en de juiste levenswijze helpen ontdekken, zodat wij eens bij Hem elkander mogen wedervinden.

Dierbare familie en vrienden, hebt allen dank om uw oprechte vriendschap.

De Heer Michel Van Der Schueren,
haar echtgenoot :

Jongeheer Luc Van Der Schueren,
Jongeheer Marc Van Der Schueren,
Jongeheer Dirk Van Der Schueren,

haar kinderen :
De families Rottiers, Van Der Schueren,
Braemt en De Bruycker

danken U om de troost, die U hun bracht
door uw deelneming in rouw en gebeden.

Begrafenisonderneming R. De Meyer-Leeman, Melle
Drukk. Fauconnier - Bottelare