

Wij aanbidden U, Kristus, en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis, de wereld verlost hebt!



Gedenk in uw gebeden de ziel van  
DE HEER

## ALBERT ROUCKHOUT

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-VALERIE SEGHERS.**

geboren te Erwetegem op 4 januari 1913 en vroom naar het vaderhuis teruggekeerd te Rozebeke a/Zwalm op 12 maart 1967. Hij werd gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken en de pauselijke zegen.

**OUDESTRIJDER 1940-45.**

"Wij hebben hier op aarde géén blijvende woonplaats!" Hoe dikwijls hebben wij deze waarheid niet aanhoord, zonder de persoonlijke boodschap aan ons, erbij te begrijpen. Bij de inzet van de Vasten heeft de kerk ons op het voorhoofd getekend met haar assekruis: "Gedenk, o mens, dat gij een kind van Adam zijt..." Het paradijs vol geluk behoort niet tot dit leven. God heeft in zijn goedheid de mens voor een bovenaards geluk geschapen. Het broos geluk, dat ons met weemoed aan deze aarde bindt, zou ons met een heviger verlangen naar de hemel moeten doen verlangen.

De wijze mens ziet God boven geluk en ongeluk als de meester van al het leven.

De gelovige man aanvaardt Kristus met zijn "Blijde Tijding" en streeft daarom naar goedheid en liefde. Het doopsel wordt een helpende hand van God, die ons van dag tot dag, in genade doet toenemen. De ideale kristen vlecht geloof doorheen zijn leven. Alles is hem godsdienst geworden. Hij wil thuis, op zijn werk en in de omgang, altijd, een goed mens zijn, onthecht, zachtmoedig, begripvol, verlangend naar de rechtvaardigheid, bekommerd om als trooster

op te treden, altijd te zalven, altijd barmhartigheid te bewijzen.

Het heengaan van onze geliefden blijft een harde beproeving. Bij het mysterie van Jezus' dood en verrijzenis, vinden wij de kracht om te aanvaarden en te dragen. Menselijk medevoelen weet zó sterk te verzachten. De hulp van de Heer leert ons te rusten en te betrouwen op het Eeuwig Leven!

Geliefde echtgenote, lieve vader, dierbare kinderen en kleindochtertje, zo vroeg is het voor mij avond geworden. Zo pijnlijk was mijn afreis... Leert mij moedig nabidden: "Uw Wil geschiede, Heer!" Dankbaar zal ik al Uw namen in herinnering houden. Mijn gebed zal Uw loon zijn voor de inspanningen, zorgen en diensten, die gij zo gul hebt bewezen... Onzichtbaar zal ik U, binnea de Gemeenschap van de Heiligen, nabij blijven. Ik waak over U. Maar bij het afscheid vraag ik U: vergeet ook mijn naam niet. Spreek nog wel eens over mij... Denk aan het ideaal van mijn leven: "geluk en liefde", steunt elkaar en beveelt ook de zielen aan, van hen die heengingen, bij de Hemelvader.

Beste familieleden en vrienden, zeggen wij moedig "tot weerziens!". Dank om al het goede en het schone, dat wij samen beleefd hebben. Bidden wij voor elkaar.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



Mevrouw Albert ROUCKHOUT, geboren Maria-Valerie SEGHERS, zijn echtgenote  
De heer en mevrouw Etienne ROUCKHOUT-JANSSENS.

Mejuffer Gina ROUCKHOUT, zijn kinderen en kleinkind  
De heer Honoré ROUCKHOUT-GHIJS, zijn vader  
De families ROUCKHOUT, SEGHERS, GHIJS en DE SUTTER.

danken U voor Uw kristelijke deelneming en Uw vroom gebed.

---

Drukk. Willy Leenaert - Erwetegem