

Met Christus mocht ik dalen in het lijdenskruis,
Met Hem zal ik nu wonen in het Hemelhuis!



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

**Gilbert Joseph Leopold
ROUCKHOUT**

ÉCHTGENOOT VAN

Mevrouw Emma VAN DER HAEGEN

Geboren te Erwetegem de 22 December 1888 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde de 29 Maart 1980,
gesterkt door de H.H. Sacramenten van onze Moeder
de H. Kerk.

Gelukkig de man die in zijn stervensuur mag te-
rugblikken op een werkzaam, eerlijk christelijk le-
ven, waardoor hij jaren lang in dienst kon staan
van zijn medemenschen. In nauwgezette plichtsver-
vulling heeft deze dierbare overledene de hem toever-
trouwde taak ten uitvoer gebracht op de spoorweg-
baan. Recht als die baan voor hem was ook de lijn
van zijn leven.

O.L. Heer bezocht zijn trouwe vrienden: een pijn-
lijke slag maakte hem voor jaren tot slachtoffer van
zijn plicht. Maar het kruis van de beproeving droeg
hij moedig en gelaten, gesterkt door de zorgvolle
genegenheid van zijn diep christelijk huisgezin. Het
geluk van zijn kinderen leefde hij diep-innig mede;
daarom zal het oandenken aan de goede vader on-
uitwisbaar bij hen voortleven.

Dierbare echtgenote, kinderen en schoonzuster,
van uit den hemel blijf ik U allen dankbaar voor
uw onafgebroken, liefdevolle zorgen. Dat de Heer
U om alles belone. Tot weerziens in de hemel.
Zoet hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. a.).

Mevrouw Gilbert ROUCKHOUT-VAN DER HAEGEN;
Mijn heer en Mevrouw Albert ROUCKHOUT-LAMIROY;
Mijnheer en Mevrouw Robert ROUCKHOUT-STEVENS;
Mejuffer Eugenie VAN DER HAEGEN;
De Familiën ROUCKHOUT-VAN DER HAEGEN en PYCKE

De Langhe Oudenaarde

BEDANKEN.