



Bidden wij om Gods heil voor

JOSEPH, NESTOR ROUCKHOUT

weduwnaar van

MARIE-HÉLÈNE DE GEYTER

geboren te Roborst op 25 januari 1899
en overleden te Zottegem op 1 januari 1990,
gezalfd met de H. Olie der zieken.

Valère en Yvonne Rouckhout-De Weirdt,

Omer en Irma De Roeck-Rouckhout,
kinderen en kleinkinderen,

De families Rouckhout, De Wandel, De Geyter
en De Grootte

danken U oprecht voor uw
gebed en medeleven.

God, Gij gunt ons dat wij op nieuwjaar
de geboorte van Jezus gedenken
en aanzitten aan uw rijke tafel.
Maak deze dag tot een nieuw begin.
Verleen ons vriendschap en vrede
dat wij uw wereld meer bewoonbaar maken.
(uit slotgebed Nieuwjaarsdag-Kerstoktaaf)

Amper enkele dagen scheidde Joseph
van de eenennegentig jaar...
Nadat zijn ingoede echtgenote,
die hem met zoveel stille zorg omringde,
enkele jaren terug overleden is,
werd hij met eenzelfde overgave
opgenomen en kreeg een nieuwe thuis
bij zijn dochter, schoon- en kleinzoon.
Hij mocht er in vrede verwijlen
en veel achterkleinkinderen zien.

Met de liturgie van deze dag
mogen wij vol vertrouwen bidden :
God, alle goed begint bij U
en vindt in U zijn vervulling.
Vol eerbied gedenken wij de Moeder Gods
die onze wereld de Heiland schonk.
Gij zijt in ons het werk begonnen
met uw genade. We vragen U :
voltooi in ons het geluk
waarvan Gij de oorsprong zijt,
en zegen allen die in Uw Naam
Joseph wel hebben gedaan.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke, Zottegem
Begrafenissen Funeralia, Noordlaan 81, Zwalm