

Mijn ziel verwacht van U, verlossing, Heer.



Gedenk in uw gebed en uw eucharistieviering
het leven en de goedheid van

DE HEER

MARCEL ROUCKHOUT

echtgenoot van mevrouw Clara DE VOS

geboren te Erwetegem op 4 maart 1914 en
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth
te Zottegem op 24 juni 1987,

gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerde N.M.B.S.

Oudstrijder 1940-1945

Ondervoorzitter N.S.B. afdeling Strijpen

Vereerd met :

de Medaille van Militair-Strijder 1940-1945

Herinneringsmedaille Oorlog 1940-1945

met twee gekruiste sabels.

Erekruis met rozet van de N.S.B.

Kruis van de veteranen van Koning Leopold III

Deze geliefde overledene zal bij de Heer niet
met ledige handen zijn aangekomen. Hij heeft
als echtgenoot en vader steeds gezorgd en ge-
werkt voor al zijn dierbaren.

Samen met zijn dierbare echtgenote heeft hij
zijn schoon gezin gesticht, hij heeft voor zijn
kinderen gewerkt en gezwogen; niets was hem
te veel waar het ging om het welzijn en het
geluk van zijn dierbaren.

Wanneer wij in de begrafeniseucharistie bid-
den: "niemand leeft voor zichzelf, niemand

sterft voor zichzelf" dan krijgen deze woorden
hun schone toepassing in het leven van Marcel.

Zijn bestaan cirkelde niet rond hemzelf maar
getuigde steeds van mededeelzaamheid, van be-
zorgdheid en liefde voor anderen.

Hij was dan ook een trouwe vriend van velen,
een graaggeziene vriend vooral bij zijn oud-
strijders, een vriend die steeds bereid was om
vriend te zijn.

Dierbare echtgenote, samen zijn wij doorheen
de blijde en droeve dagen van ons huwelijks-
leven nog dichter naar elkaar gegroeid in liefde
voor elkaar. Laat deze liefde over de dood heen
openbloeien in de eeuwige liefde bij God onze
Vader.

Beminde kinderen, ik dank U voor de zovele
blijken van genegenheid en liefde. Blijft nu eens-
gezind in uw leven met elkaar en blijft goed
voor moeder zorgen.

Beste zusters, familieleden en vele vrienden,
voor elke attentie van vriendschap dank ik U
tenzeerste. Blijft als vrienden te samen en ver-
geet mij niet in uw gebeden.

Dat hij ruste in vrede.

Mevrouw Clara DE VOS,

William ROUCKHOUT,

Christel ROUCKHOUT,

Erwin ROUCKHOUT,

Johan ROUCKHOUT,

De families : ROUCKHOUT, DE VOS,

GHIJS en VAN SEMMERTIER

DANKEN U

voor uw gebed en uw medeleven.