



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria ROUCKHOUT

weduwe van mijnheer
Theophiel VAN WAEYENBERGE

geboren te Erwetegem op 29 november 1891 en
er rustig in de Heer ontslapen op 8 maart 1977,
gesterkt door de laatste troostmiddelen der
zieken.

Lid van de confrerie van de H. Barbara en van
de bond der gepensioneerden.

De hoge ouderdom is een erekroon wanneer
men gevonden wordt op de weg der gerechtig-
heid. (Boek der Wijsheid)

De rechtvaardige wordt aan onheil ontruikt
en gaat heen in vrede; hij gaat op zijn rust-
plaats rusten, die de rechte weg heeft bewandeld.
(Isaïas 57, 1-2)

Neem mijn juk op uw schouders en leer van
mij: ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen, want
mijn juk is zacht en mijn last is licht.

(Evangelie volgens Letteüs).

Jezus zegt: "Ik ben de Verrijzenis en het
Leven: wie in mij gelooft, ook al is hij ge-
storven, zal leven; en al wie in mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven.

(Evangelie volgens Johannes).

Ook al wordt men oud, het leven is maar
een doorgang op aarde: wij komen van God
en keren naar Hem terug.

Waak, want gij weet niet welke dag de Heer
zal komen. Wees dus ook gij bereid, want de
Mensenzoon komt op een uur dat gij het niet
denkt.



De families ROUCKHOUT,
VAN WAEYENBERGE,
PIJCKE en
DE RIJCKE

danken U voor uw deelneming
en vroom gebed.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem