

Ontnam de dood mij uit uw midden,  
Vergeet mij niet als gij zult bidden !

VROOM AANDENKEN AAN

**DE HEER**

## ROBERT ROUCKHOUT

echtgenoot van Mevrouw  
**IRMA SCHOCKAERT**

geboren te Velzeke op 28 juni 1924 en god-  
vruchtig in de Heer ontslapen in de St. Fran-  
ciscuskliniek te Opbrakel op 2 november 1980.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

---



Irma Schockaert,                      zijn echtgenote,  
Roland Ooghe-Rouckhout Jenny en kinderen,  
Didier Thorel-Rouckhout Judy en kinderen,  
  zijn kinderen en kleinkinderen.

**De families ROUCKHOUT, VERHEYEN,  
SCHOCKAERT en DE RIDDER,**

zijn erkentelijk voor uw bliken van  
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

---

In de vroege morgen van Allerzielen werd  
Robert uit de kring van zijn familie en vrienden  
weggenomen. Een meedogenloze ziekte had hem  
getroffen en hospitalisering nodig gemaakt.

Diezelfde morgen baden we in het Evangelie  
van de Emmaüsgangers « moest de Messias dat  
alles niet lijden om zijn glorie binnen te  
gaan ? »

Heer, wij zijn in diepe rouw gedompeld om-  
dat onze beminde echtgenoot, geliefde vader,  
familieïed en vriend ons ontvallen is.

Heer, Gij begrijpt onze droefheid, want Gij-  
zelf hebt geweend bij de dood van uw vriend  
Lazarus. Vermeerder ons geloof in een blijvend  
weerzien en versterk onz hoop op een eeuwig  
samenzijn.

Heer, wij danken U om het goede dat wij van  
hem ontvangen hebben. Wees Gij zijn beloning  
om zijn inzet en zijn erbarmen om zijn falen.

Heer, wij bidden U, verleen aan onze betreude  
overledene de heerlijkheid van de toekomstige  
verrijzenis.

Doorbare echtgenote, lieve kinderen en klein-  
kinderen, vrienden allemaal, hebt dank voor uw  
goede zorgen, genegenheid en vriendschap ;  
vergeet mij niet in uw gebeden.