

Kom, goede en getrouwe dienaar, tred binnen in de vreugde van de Heer. (Evang.)



Heden is binnengegaan in het eeuwig leven en de Paasvreugde

DE HEER

Hector, René ROUSSEAU

echtgenoot van Mevrouw

Maria, Adèle MAES,

geboren te Oprakel op 22 september 1901 en godvruchtig overleden in het Instituut St.-Jan De Deo te Gent op 9 april 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Trouw lid van de Bond Gepensioneerden.

De Heer kwam in de paasdagen zijn goede en trouwe dienaar halen. In de ogen van de Heer was zijn taak volbracht. Een lijdensweg begon, een langdurige ziekte tussen leven en dood om te eindigen in de paasvreugde van het eeuwig leven.

De dierbare overledene was een vrome en werkzame man. Voorbeeldig heeft hij God tot het einde toe trouw gediend, regelmatig was hij op post voor zijn zondagsmis, hij was rechtschapen in al zijn doen en laten. Hij was plichtsgetrouw op het werk en steeds en overal gedienschtig om een handje toe te steken.

Samen met zijn liefhebbende echtgenote heeft hij in wel en wee zijn kinderen goed opgevoed, zodat ze gelukkig hun weg konden vinden door het leven. Vader kan terugblikken op een rijkgevuuld leven dat God zal belonen met het eeuwig geluk in de hemel.

Mijn dierbare echtgenote Adèle en geliefde kinderen, samen hebben wij vreugde en geluk gedeeld, in beproeving en ziekte hebt u mij met toewijding en liefde verzorgd. Nu vraag ik u nog moeder liefdevol te steunen als dank voor alles.

Vrienden gepensioneerden, gedenkt mij in uw gebeden.

Namis op zondag 23 april te 10 uur.

De families ROUSSEAU, MAES,
VANDERMAELEN, VAN DER LINDEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel