

GELCOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA-COLETA ROUSSEAU

echtgenote van Mijnheer

HECTOR DE PRIJCK

geboren te Nederbrakel, de 1 december 1906
en er godvruchtig overleden, de 8 mei 1960.
gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis,"
LID VAN DE BOND VAN HET H. HART.

Moeder Maria, die de moed hebt gehad
het lijden van uw Zoon te volgen en te
aanschouwen, en daardoor zoveel begrip en
medevoelen zult hebben, met het leed van
iedere moeder, die om haar kinderen be-
kommerd is, spreek ten beste bij God voor
deze dierbare overledene moeder, die zo
vroeg man en kinderen heeft moeten ver-
laten, en maak dat die korte tijd, gedurende
dewelke zij in volle bewustzijn en zeker-
heid de dood voelde naderen haar ganse
vagevuur is mogen zijn.

De duurzame overledene was eerst en
vooral een diep vrome vrouw en daarbij
voorbeeldig ijverig voor haar gezin. Te-
genslagen zijn haar niet gespaard gebleven.
Maar in haar geloof vond ze steeds de
moed vol te houden het lijden van anderen
te lenigen en eigen leed te dragen. Het
kruis van de Heer was haar een voorbeeld
en aanmoediging.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, in
mijn gebeden tot God heb ik U aan onze
familieleden aanbevolen.

Ik heb ze beloofd hen te zullen helpen
door mijn voorspraak bij God. Schept moed;
het zal gaan; ge zult het zien dat Gods
Voorzienigheid met U zal blijven. Ik dank
U voor de ware genegenheid waarmede ge
me hebt omringd, en voor de beste zor-
gen die ik krijgen kon. Tot wèerziens allen
in de hemel en vergeet me niet in uw ge-
beden.

O, L. Vrouw Moeder van Smarten. B.V.O.



Mr Hector DE PRIJCK-ROUSSEAU en
kinderen,
De families ROUSSEAU, DE PRIJCK,
VAN DER MEULEN en TAILDEMAN.

bedanken voor uw bliken
van genegenheid en deel-
neming.

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt.