

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (Lit)



BID VOOR DE ZIEL
van

JOZEF ROUSSEAU

weduwnaar van MARIA FOSTIER

geboren te Oprakel de 14 September 1878, en
overleden te Nederbrakel de 28 Juli 1952.

Het is een Heilige en vrome gedachte
voor de doden te bidden opdat zij van
hunne zondenschuld zouden ontslagen
worden. (Mach. 12.46)

Laat ons bidden :

Heer zie niet naar de ongerechtigheid !

Uit de diepten, o Heer, roep ik tot U :
Heer, hoor mijn klagen. Laat Uw oren
toch luisteren naar mijn bidden en sme-
ken ! Ach Heer, zo gij het kwaad ge-
denkt, ach Heer, wie kan het uithouden?

Neen, bij U is barmhartigheid ; daar-
om zal ik vol hoop U vrezen, O Heer !

Mijn ziel schouwt hunkerend naar Uw
belofte, mijn ziel smacht naar U, o Heer!

Meer dan wachters naar de morgen,
ziet Israël naar de Heer uit.

Want bij de Heer is ontferming en
oervloedige verlossing. (Ps. 129;1-8)

Dierbare kinderen, gedenkt U mijner
in Uw HH. Missen, gebeden en goede
werken. Vaart allen wel en leeft braaf,
deugdzaam en christelijk. God zegene en
beware U !

H. Hart van Jezus, Zaligheid van die op U hopen,
ontferm U onzer.

De 4 akten voor de dierbare overledene a. u. b.

Heer Albert ROUSSEAU :
Heer en Mevrouw Emiel DETEMMER-
MAN-ROUSSEAU en kinderen ;
Heer en Mevrouw Hubert ROUSSEAU-
VAN DE MERGEL ;

De familiën ROUSSEAU en FOSTIER.

Danken U om uw christelijke deelne-
ming.

.....
Druk. Jos. De Vleeschouwer, Neerstr.41, Nederbr.