

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de Ziel
van Mijnheer

JOSEPH ROUSSEAU

Weduwnaar van

Mevrouw Joanna TIMMERMANS

OUDSTRIJDER 1914-1918

Oorlogskruis met Palm – Zege-Medailles

Herinneringsmedaille 1914-1918

geboren te Sint-Martens-Lierde de 23 februari 1882,
en overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen
de 18 november 1962.

Voorzien van de HH. Sacramenten.

Na een leven van hard werken en veel zorgen voor zijn huisgezin, is deze eenvoudige stille man zacht in de Heer ontslapen. Om zijn liefde en offeringen werd hij beloond met een schone oude dag; bemind door zijn kinderen en kleinkinderen en met genegenheid omringd door zijn dochter bij wie hij inwoonde. Hij stelde geen hoge eisen aan het leven en met weinig was hij tevreden. Wat hem zijn grootste vreugde bracht was te weten dat al zijn familieleden dat beetje geluk mochten genieten; dat midden zorg en kommer, toch ook in deze wereld zielevrede te beurt valt aan mensen die in vriendschap voor elkander eenvoudig hun plicht vervullen tegenover God en medemensen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, moge onze Lieve Heer U belonen voor uw goedheid en genegenheid mij betoond en blijft mij en moeder genedenken in uw gebeden.

Dat zijn ziel, door de barmhartigheid Gods, in vrede ruste.



De Familiën ROUSSEAU

FREDERICQ

TIMMERMANS

OOSTERS

danken U genegen voor de blijken
van deelneming in hun rouw en
vragen een vroom gebed voor
hun dierbaren overledene.

Drukk. Pauwels.