

Ik ben de vertijzenis en het leven. (Job. XI, 25)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA ROUSSEAU

echtgenote van Mijnheer

LEON MAES,

geboren te Oprakel, op 13 januari 1897 en er
godvruchtig overleden op 5 februari 1963,

gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

Lid van de Konfrerie van het H. Hart.

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft verwekt tot een nieuw leven van hoop, gericht op een onvergankelijk, onbesmet en nooit verwelkend erfdeel, dat voor U is weggelegd in de hemelen. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu voor korte duur onder velerlei beproevingen te lijden. Maar deze zijn noodzakelijk om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, zoveel kostbaarder dan het vergankelijke goud, dat toch ook door vuur wordt gelouterd; dan zal, als Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.

[I Petr. I, 3 en vv.]

Beminde echtgenoot, jarenlang hebben we samen vreugde en leed gedeeld. Ik dank u voor de liefdevolle zorgen, waarmee ge mij hebt omringd, voor uw moedige en kristelijke houding in de laatste uren van ons samenzijn. Treur niet om mijn heengaan. Al zal de eenzaamheid u soms zwaar wegen, toch zijt gij niet alleen, want de Heer is met u.

Dierbare broeders, familieleden en vrienden, blijft mijn aandenken in uw hart bewaren.
Bidt voor mij.



De Families ROUSSEAU,

VAN DER MAELEN,

MAES,

DE VOS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel