

Gelukkig zij die in het uur des doods zich de eer-
volle getuigenis mogen geven van de welgekwtene
plicht ; voor Gods oordeel zullen zij gerechtvaardigd
worden.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Theresia Rousseau

Weduwe van wijlen Mijnheer
Edmond Vermang,

geboren te St. Martens-Lierde, de 27 Maart 1872,
en er godvruchtig overleden, de 7 December 1948,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.
Lid van het Broederschap van de H. Barbara.

Een brave huismoeder, wie vindt haar ? Zij gaat
alle waarde te boven. Kostbaar is zij boven al wat
kostbaar is. Zij geeft nauwkeurig acht op al wat
omgaat in haar huis, en het brood der ledigheid eet
zij niet. Zij is milddadig jegens de arme en behoef-
tige. Zij opent haar mond met wijsheid en wat zij
spreekt kenmerkt een wijze en verstandige vrouw.
Hare kinderen, ooggetuigen van haar wandel en
verrukt over haar deugden, roemen en prijzen haar.
Prov. XXXI.

Het is een grote troost voor ons, dat haar einde
zo kalm en zacht is geweest, in de vaste verzeke-
ring dat zij thans leeft in de Hemel om nimmermeer
te sterven.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, ik sterf,
doch mijn liefde voor U zal niet sterven ; gelijk ik
U op aarde beminde, zo blijf ik U van in de Hemel
voort beminnen.

Bemint steeds elkander en blijft nauw verenigd.
Gedenkt mij nog dikwijls en vergeet mij vooral niet
in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De Familien ROUSSEAU, VERMANG,
MARÉ en DE PAUW,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.