

Geef haar, Heer, de eeuwige rust; en moge het dierend  
licht haar verschijnen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

**Marie-Clémence ROUSSEAU**

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist DE RUYVER

geboren te St.-Martens-Lierde, de 4 augustus 1883.  
en er godvruchtig overleden de 30 november 1961.

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk

Wij danken U, Heer, Meester van leven en  
dood, omdat ge ons zo een goede, voor-  
beeldige moeder hebt gegeven.

Ge weet Heer, hoe de liefde die wij haar  
toedroegen de smart der scheiding hard  
maakte. Maar vol geloof en vertrouwen  
bidden wij: " Wanneer het uur van schei-  
den zal slaan, wanneer de dood ons in rouw  
zal dompelen, zullen wij allen, zij die heen-  
gaan en zij die achterblijven, onderworpen  
wezen aan Uw eeuwige raadsbesluiten ...  
Wat U behaagde is geschied. Uw Naam  
weze gezegend in eeuwigheid.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, houdt moed: 't Geloof be-  
zielde ons leven, de hoop trooste onze  
scheiding. Ik weet dat ge niets hebt gespaard  
om mij in mijn ziekte te verlichten en mij

steeds troost en opbeuring te schenken.  
Thans sta ik voor de troon van God, door  
het gebed blijven wij met elkander verenigd,  
blijft dus hopen op Gods wijze voorzientig-  
heid.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(300 d. afl.)



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.  
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost  
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht  
De Familiën DE RUYVER en ROUSSEAU.

---

De Ruyver, Nederbrakel. Tel 434.70