



Wat vroeger, wat later,
We gaan allemaal,
die zwak zijn als 't halmpje
die sterk zijn als staal.
G.G.

Dankbare en liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Monique ROUSSEAU

echtgenote van de Heer Gustaaf EECKHOUT

Geboren te Geraardsbergen op 13 oktober
1947 en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst op
15 juni 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families:

ROUSSEAU, EECKHOUT,
SPITAELS en VAN DER POORTEN
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

*Monique heeft een lange lijdensweg moeten
doorstaan. In de loutering van de vele
beproevingen voelde zij zich als het ware
gedragen op de handen van haar man en
zoon. Het lijden heeft hun liefde
grootgemaakt in een onverbreekbare trouw
aan elkaar.*

*Zo hebben deze mensen ervaren wat
liefhebben betekent. Hun geluk straalde uit
naar familie en vrienden en niet in het minst
naar hun geburen.*

*Moge de Heer dit verdienstelijk leven
opnemen in zijn alles omvattende liefde.
Daar zal zij voor haar geliefden ten beste
spreken.*

*Moeder, wij weten dat U nu geborgen zijt in
de barmhartigheid van God, om daar een
nieuw leven te beginnen van eeuwige vrede
en vreugde.*

*Wij zullen U missen in de intimiteit van ons
gezin. Wij danken U.*