

“ Ter wille van uw naam, Heer, red mij ;  
bevrijd mijn ziel in uw barmhartigheid ”.



Wil in uw gebeden gedenken de ziel  
van de heer

## **ALBERT RUBBENS**

weduwnaar van mevrouw

**CLARA WALRAET**

geboren te Deftinge op 3 januari 1889 en overleed  
op 12 augustus 1978 te Deftinge, gesterkt door  
de laatste H. Sacramenten.

Wel wetend dat zijn taak hier ten einde was  
en de Heer dankbaar om zijn hoge ouderdom,  
heeft Albert in stille gelatenheid afscheid  
genomen van de zijnen en van alles wat hem  
dierbaar was.

Met fierheid mag de overledene terugblikken  
op een leven dat getuigt van ijver en inzet voor  
de evenmens. Als gewaardeerde echtgenoot en  
bezorgde vader stond hij iedere dag in de  
bres voor het welzijn van zijn gezin, maar als  
mens ijverde hij ook voor een betere welvaart-  
maatschappij. Zowel vriend als tegenstrever  
waardeerden zijn rechtvaardigheid en zijn ge-  
moedelijkheid in de omgang met anderen. Nie-  
mand klopte tevergeefs aan zijn deur : tot een

vriendendienst was hij steeds bereid. Al droeg  
hij in zijn lichaam de sporen van ziekte en  
lijden, toch bleef hij steeds opgeruimd en  
optimistisch. Gesterkt door de HH. Sacramenten  
en bemoedigd door de woorden : “ door Zijn  
liefdevolle barmhartigheid, vergeve u de Heer  
en Hij schenke u het onderpand van eeuwig-  
leven ”, is hij in vrede met zijn schepper de  
eeuwigheid ingegaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en Jo, dank u  
voor uw grote toewijding. Nooit zal ik u kunnen  
vergelden voor de liefdevolle zorgen die ik bij  
u gedurende zovele jaren heb genoten. Moge  
de Heer u zegenen. Tot weerziens hiernamaals.  
En gij allen familieleden, vrienden en kennissen  
vaart wel en in gebed blijven we met elkaar  
verbonden.

---

De families RUBBENS, WALRAET,  
DE SMET en MATTHIJS

danken U oprecht voor de blijken van  
genegenheid en deelneming in hun rouw  
en voor uw vroom gebed.

---

Uitg. Miserez, Deftinge