

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven".

†

Vroom aandenken aan

DE HEER

**Gaston Albert Rubbens**

*echtgenoot van Mevrouw*

*MARIE-THERESE VAN MELLO.*

Hij werd geboren te Delftinge op 29 juli 1924 en is godvruchtig overleden te Aalst in de O.-L.-Vrouwkliniek op 27 februari 1984, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

*Mevr. Gaston RUBBENS - VAN MELLO,  
Hr en Mevr. Dirk RUBBENS - DE RICK,  
Mejuffer M. Christine RUBBENS*

*danken U voor de blijken van kristelijk medeleven, uw gebed en uw aanwezigheid.*

Dankbaarheid en droefheid vervullen ons hart.

Dankbaarheid om alles wat vader ons gegeven heeft, om zijn liefdevolle zorg, om zijn woord en voorbeeld, om zijn oprecht geloof.

Droefheid om zijn vroegtijdig en onverwacht heengaan, want wij hadden hem noch zo hard nodig in ons gezin.

In eenvoud heeft de overledene zijn levenstaak volbracht en als gelovig kristen vond hij in de wekelijkse eucharistieviering de nodige kracht en sterkte. Wanneer ziekte hem belette de wekelijkse zondagsviering bij te wonen, dan deed dat hem pijn.

En nu vader van ons is heengegaan komt zijn beeld ons nog klaarder voor ogen. Alles wat hij voor ons gedaan heeft stemt ons nu tot trots en dankbaarheid.

Moge de Heer, die de Verrijzenis en het Leven is, vader opnemen in Zijn barmhartige liefde en hem eeuwig leven schenken.

Mijn lieve kinderen, blij verenigd rond moeder, omring haar met uw liefde en wees mij indachtig in uw gebeden.

---

begraf. collier-de taeye moerteke · druk de naver moerbeke