

Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in mij
gelooft, al sterft hij ook, zal leven!



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Odilon, Henri, Hector RUBBENS

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Alberta CLEPKENS

geboren te Delftinge de 24 september 1894

en godvruchtig overleden te Oubraken de 12 april 1972,
gesterkt door de rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Wij zijn reizigers hier op aarde; onze dagen vlieden
voorbij als een schaduw en hier is geen vast verblijf.

Gelukkig dan de mens die zo tracht te leven, zoals
hij wenst bevonden te worden in het uur van zijn
dood.

Lijden is zo betekenisvol voor wie de woorden van
de Goddelijke Meester beluisteren wil: «Indien gij
mij bemint, neem uw kruis op en volg mij!» Dan
wordt het lijden een bron van genaden en zegeningen.

Onze duurzame overledene heeft gedurende zijn
ziekte zijn deel gehad in de beproevingen en lasten
van dit vergankelijk leven. Doch de dood van de
rechtvaardige is het einde van de ellende en het begin
van de eeuwige gelukzaligheid, die de beloning is
voor ons kristelijk leven en onze goede werken.

Duurbare kinderen, dank voor uw genegenheid
en toegewijde zorgen, en gedenkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil de 4 Akten bidden.

MELCKEBEKE ZOTTEGEM

De heer en mevrouw **André RUBBENS-PONCHAUT,**

De heer en mevrouw **Albert RUBBENS-DE SUTTER,**

De families **RUBBENS-DE SMET, CLEPKENS-ANSELIN**

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

DEELNEMING EN GEBEDEN.