

*Afscheid nemen*

*is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen  
en verpakken in goede gedachten  
der herinnering ...*

*Afscheid nemen*

*is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
niet te vergeten ...*

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw

**Georgine Emilie RUTTEN**

weduwe van de Heer Michel Commère

*Zij werd geboren te Eindhoven op 10 november 1902 en  
stierf in haar 100-ste levensjaar op 13 februari 2002,  
gesterkt door de H. Sacramenten.*

Ghislain en Henriette (†) Commère – De Bleeckere,  
Adriën Commère, haar kinderen,  
haar klein- en achterkleinkinderen  
danken u voor uw blijken van  
genegenheid en uw medeleven.

We zijn bedroefd, maar toch dankbaar. Het  
heengaan van moeder raakt ons allen diep.  
Moeder is oud mogen worden. Honderd jaar  
lag in de verwachtingen.

Rustig heeft ze geleefd. Ze stoorde zich niet  
aan de moderne tijd. Haar manier van leven  
stichtte velen. Vroom, trouw, nederig en  
werkzaam gaf ze die waarden mee aan haar  
kinderen.

Moeder is rustig de weg gegaan van de dood.  
Ze wist dat het leven haar gegeven was, en ze  
heeft het nu teruggegeven in de handen van  
de hemelse Vader.

Moge ze de eeuwige rust genieten in haar  
nieuw en eeuwig samenzijn met haar  
Schepper.

*De namis wordt opgedragen op zaterdag  
9 maart 2002 om 19 uur in de parochiekerk  
te Maarke.*

Funerarium D'HONDT, Oudenzaarde, 055/31.11.33.