



Dit is een uitnodiging aan familieleden, goede vrienden en kennissen om samen te bidden voor onze dierbare overledene

MEVROUW

MARIA, GABRIELLE, ZULMA RUTTEN

weduwe van de Heer Emiel ROMAN

geboren te Etikhove op 22 november 1897 en vrij plots overleden te Oudenaarde op 22 september 1976

Lid van K B G

— — —

Onverwacht in de vroege morgen werd zij weggenomen, uit het midden van hen; die haar kenden en liefhadden. Haar heengaan is een vermaning uit de Schrift: «Zie, ik kom als 'n dief in de nacht. Zalig hij die waakzaam is.» Alleen in de wetenschap dat God alles, ook de dood; ten beste schikt; is voor hen die blijven; troost en vrede te vinden.

De overledene was rechtschepen, vriendelijk en gedienstig; had een zwaar leven achter de rug. Vroeg haar man verloren, maar moedig haar kinderen opgevoed. Het leven was niet altijd rooskleurig, harde slagen heeft ze moeten dragen. Op die manier heeft ze God gediend door het kruis te aanvaarden en, zonder klagen te dragen.

God, die weet wat er in het verborgene van 's mensen hart leeft; zal haar zijn barmhartigheid tonen.

Wij kunnen alleen bidden, dat het eeuwig licht ook voor haar moge opgaan.

Beste kinderen, we hebben samen lief en leed gedeeld; gij zijt mij altijd een steun en een zorg geweest. Dank U, voor uw leven; dat ge met mij gedeeld hebt.

Dierbare moeder, wij uw kinderen danken U om de vele zorgen en kommer dat ge ons gegeven hebt.

Al mijn familieleden, dank U voor uw vriendschap. Aan allen vraag ik een gebed voor mijn zielezaligheid. Tot weerziens.

Mijn Jezus; barmhartigheid!

Marc ROMAN ;
Bertha ROMAN ;
Dirk ROMAN ;
Anja ROMAN ;

De families RUTTEN; VAN DER HAUWAERT
en ROMAN; DE MERLIER

**danken U van harte om Uw gebeden
en Uw blijken van innige deelneming**

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde