

Mijn ziel prijst groot de Heer,
om de wonderen van goedheid aan mij gedaan.

(Magnificat)

IN GODS VREDE RUSTE DE ZIEL VAN
Mevrouw Alina - Maria RUYS
Echtgenote van de Hr Aloï's VEHENT

Geboeren te Waasmunster op 4 juli 1890 en zachtjes in de Heer ontslapen te Oudenaarde op het feest van O. L. Vrouw bezoeking op 2 juli 1960, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de vrouwengilde, Bond van het H Hart, Priesterurgebed en andere godvruchtige genootschappen.

Het was 'n mooie dag die de Heer uitkoos voor de Hemelvaart van deze moeder. Op het feest van de bezoeking van Maria aan Elisabeth, is Maria ook tot moeder gegaan om haar naar de Hemel te begeleiden.

Zij was een goede moeder ; helemaal bekommerd en bezorgd om haar gezin. Heel haar leven kende zij slechts één vreugde : de haren gelukkig te maken.

Zij was een biddende moeder. Hoeveel heeft ze in de stilte van haar huis tussen het werk door gebeden ? ... voor de goddelijke voorzienigheid... de heiliging der priesters... de bekering der zondaren. Zij had ook een grote Godsvrucht tot O. L. Vrouwken van rust. Daar waar ze in haar leven geen rust heeft gekend, heeft ze nu de eeuwige rust ontvangen.

Zij was een offerende moeder ! Veel beproevingen en lijden zijn haar deel geweest. Maar uit Gods hand heeft ze alles aanvaard en in stilte met liefde gedragen. Haar kracht heeft ze steeds gezocht in het gebed en de sacramenten. Hoe vroom stichtend heeft zij in haar laatste en zo verrassende ziekte de laatste sacramenten ontvangen uit de handen van haar zoon. Met een volle overgave aan Gods voorzienigheid heeft zij de dood aanvaard.

Nu is haar glimlach zo karakteristiek voor haar persoon, 'n ogenblik verstart in de dood, weer opengebloed voor God. Nu zijn haar anders zo vaardige handen, stilgevallen in de werkloosheid van haar

lichaam, weer gevouwen in eeuwige aanbidding. En alles wat haar leven heeft vervuld, haar gezin, haar familie, haar geloof, haar liefde heeft de Heer van het leven schoon genoeg bevonden om het als voltooid te beschouwen.

Zij was een heilige moeder ! dat is het beeld dat wij van deze moeder zullen bewaren.

Beminde echtgenoot en mijn liefste kinderen, pijnlijk verrassend is voor U dit heengaan. Hebt moed, want moeder sterft niet ookal is ze gestorven; immers van uit de Hemel blijf ik over U waken met nog grotere zorg en liefde. Ik dank U voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Vooral gij mijn zoon Priester, die mijn vreugde waart, heb dank voor de tedere zorg waarmee ge me hebt bijgestaan in mijn zware ziekte. Blijf mij gedenken in het H. Misoffer en uwe gebeden.

Dierbare Familie en vrienden, het afscheid is kort; weldra zien we elkaar weer in de Hemel.

Eerw. Dames Bernardinnen, ook U dank ik van harte om uwe liefdevolle zorg.

De Heer Aloï's VEHENT ;
Juffrouw Julia VEHENT ;
Eerwaarde Heer Gustaaf VEHENT,
Prefect v. h. O.-L.-Vrouwe-college
te Oudenaarde ;
De families RUYS en VEHENT,

*danken voor de blijken van
christelijke deelneming.*