

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Cyriel-Emiel RUYSENS

echtgenoot van Mevrouw

Bertha GAUBLOMME

geboren te Brugge,

op 30 Januari 1899 en overleden te Hynsdale,

op 16 November 1955

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,

Oudstrijder 1914-1918.

Volgens ons kristelijk geloof is en moet het ganse leven van de mens, aanzien en geleefd worden als de voorbereiding op het grote ogenblik waarop de mens zijn Schepper in de eeuwigheid ontmoet van aanschijn tot aanschijn. Voor iedereen breekt dit ogenblik aan, voor de enen vroeg de anderen laat. Gelukkig zij die geen dag van hun leven laten voorbijgaan zonder rijker te zijn geworden aan verdiensten voor de Hemel. Het zijn immers alleen die verdiensten, vruchten van welgemeende liefde tot God en de naaste die eeuwige waarde zullen blijven hebben.

Ontbering in de oorlogsjaren en het harde werk onder de grond waren oorzaak dat zijn gezondheid vroegtijdig werd geknakt. Zijn plicht als huisvader ging voor, en gaf hem de moed de risico's van minder gezonde arbeid te aanvaarden. Daarom heeft hij nu uit dankbaarheid recht op veel gebeden.

Duurbare echtgenote, dochter en kleinkinderen, veel anderen mogen langer zelf zorgen voor hun gezin. Te vroeg ben ik voor U een last moeten zijn, maar ik heb er mij mogen in verheugen dat gij die last met liefde hebt gedragen en zo uw genegenheid hebt willen bewijzen. Blijft mij allen indachtig in uw gebeden, tot wanneer wij elkaar weerzien in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer Nederbrakel

Mevrouw Emiel RUYSENS, geboren Bertha GAUBLOMME ;

Mijnheer ed Mevrouw Camiel VERLEDENS-RUYSENS en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Camiel VAN DE VOORDE-RUYSENS, kinderen
en kleinkinderen ;

De familieën RUYSENS en GAUBLOMME,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw en danken U hiervoor.