

Nu geef ik U mijn ziel in handen :  
Gij zijt mijn Meester en mijn God. Ps. 24



**DANKBAAR EN LIEFDEVOL AANDENKEN**

aan

**Zuster ANNETTE**

(Mejuffrouw Lucie RUYSSINCK)

van de Zusters van Sint Franciscus van  
Opbrakel.

Zij werd geboren te Aalst 13-10-1899

Door haar kloostergeloften aan de

Heer toegewijd 16-8-1919

Voorbereid en gesterkt door de  
heilige sacramenten van de zieken  
en de sterenden keerde zij tot haar  
hemelse Vader terug

te Brakel-Opbrakel 1-10-1974

Plotseling, zonder dat wij 't zelf hebben  
gemerkt, is Zuster Annette van ons heenge-  
gaan, de eeuwigheid in, God, ons aller Vader  
tegenmoet. Tijd om afscheid te nemen kregen  
wij niet.

Nu rust en vrede over deze rusteloze mens  
zijn gedaald en haar roerloze handen biddend  
gevouwen liggen rond een kruis en haar ro-  
zenkrans, hebben wij, treurend, God om haar  
leven gezegend en enkele bloemen van dank-  
baarheid naast haar neergelegd.

Het leven van onze dierbare overledene  
was getekend door haar geloof, haar goedheid  
en vriendelijkheid, haar toewijding en haar  
onafgebroken zorg.

Zuster Annette was inderdaad een voorbeel-  
dige religieuze, met een diepe geloofs- en  
godsdienstzin, een onwankelbaar optimisme

en een gerichtheid naar de medemens waar-  
uit zij haar grote en nooit falende werkkraft  
heeft geput. Als onderwijzeres heeft zij zich  
totaal ingezet, gedurende meer dan 45 jaar,  
voor het onderwijs en de opvoeding van jonge  
mensen. Van haar leerlingen en van al die  
met haar medewerkten vroeg en bekam zij  
veel omdat zij ook voor zichzelf veeleisend  
was. Op rust gesteld, trachtte zij nog steeds  
dienstbaar te zijn voor anderen.

Zij aanvaardde het leven en de gezondheid  
als een kostbare gave uit Gods hand waar-  
voor zij verantwoordelijkheid en rekenschap  
wilde geven. Na de plotse ziekteaanval die  
haar tot volledige rust verplichtte, verlangde  
zij nog wel naar genezing. Doch bij dit uit-  
gesproken verlangen, kwam dan telkens weer :  
« als 't anders uitvalt, 't is ook goed », en  
met een goedige glimlach voegde zij er aan  
toe : « dat Gods wil geschiede ».

Dat Zuster Annette op de eerste dag van  
de oktobermaand haar eeuwige bestemming  
bereikte, mag ons de zekerheid geven dat  
zij die steeds haar rozenkrans bij de hand  
had en hem dagelijks heeft gebeden, door  
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans bege-  
leid werd naar het Rijk van haar goddelijke  
Zoon. Dit weze de schoonste troost voor  
haar broeder, zusters en familie, voor haar  
Oversten en al haar medezusters.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, blijf  
Gij ook voor ons de altijddurende toevlucht.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel