

Weest ook gij bereid, want de Mensenzoon komt op een onverwacht uur.



TOT VROOM AANDENKEN VAN MEVROUW

## **Maria RUYTHOORENS**

**echtgenote van de Heer Gilbert LAUWEREYS**

Geboren te Aspelare op 19 april 1915 en godvruchtig overleden te Aalst (Mijlbeek) op 26 augustus 1967, bediend met de H. H. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Op deze smartelijke dag komen wij tot U, o H. Hart van Jezus onze Koning. Wij onderwerpen ons aan Uw eeuwig raadsbesluit en bidden U de gapende wonde van ons hart te delen met Uw heilzame balsem.

(Akte van toewijding)

Voor U God zijn wij enkel reizigers en gasten als een schaduw zijn onze dagen op aarde.

Vandaag ik morgen gij! Mochten wij ernstig nadenken over de waarde van het leven, en over de onverbidde-lijke dood, die ons naar het graf en God zal voeren.

Duurbare echtgenoot, kinderen ouders en verwanten, ik weet: U zal nog dikwijls treuren om mijn heengaan, want ik was toch steeds bereid om ons huishouden te ordenen en te zorgen voor wie na het werk huiswaarts moest komen, maar wendt u tot het H. Hart opdat gij mijn afsterven in vrede zoudt aanvaarden en dragen.

Begeeft u tot veelvuldig en hartelijk gebed voor u zelf, en ook voor mij, opdat Gods barmhartigheid zich over mij ontferme.

Gedenk mij in het H. Misoffer.

Jezus Maria en Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn leven.

Mijnheer Gilbert LAUWEREYS,

Mijnheer en Mevrouw Lucien SCHOUPPE - LAUWEREYS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Albert d' HERDE - LAUWEREYS en kinderen,

Mijnheer Etienne LAUWEREYS,

Mevrouw Constant LAUWEREYS - RUYTHOORENS,

De familiën RUYTHOORENS, LAUWEREYS en GOESSENS.

BEDANKEN.