

Door het kruis naar het eeuwig huis !



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger  
MIJNHEER

## ALOIS RIJCKAERT

echtgenoot van Mevrouw

**Emma-Cesarina Roels**

geboren te Sinaai, op 18 December 1885,  
aldaar plotseling overleden op 30 Juni 1951,  
gesterkt door het H. Oliesel.

*Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.*

De Zaterdag is de dag, waarop neringdoeners en ambachtslui druk in de weer zijn in hun voorbereidingen voor de Zondag die een rustdag is. Zo had deze leverige man ook reeds bij 't kriecken van de dag de hand aan het werk geslagen en hij ging er deze maal voor zorgen dat huisgenoten en klanten tevreden zouden zijn en een echt smakelijke boterham zouden kunnen eten.

Doch een onzichtbare hand hindert hem in zijn vlijt, doet hem het werk staken en... snijdt zijn levensdraad door. Wat pijn en wat stuipen en 't was gedaan met dit schone leven... 't Is het werk van God, die zo dikwijls komt als een dief in de nacht. Gelukkig dan voor deze mens dat hij christelijk geleefd heeft, dat hij de liefde tot God en tot de naasten getrouw heeft beoefend.

Goede God, niettegenstaande alles, danken wij U. Wenend heffen wij onze betraande ogen tot U: geef aan onze afgestorvene de eeuwige rust; geef aan ons moed en betrouwen in deze harde dagen.

Mijn Jezus barmhartigheid !  
Bid de vier akten a. u. b.



Zijn echtgenote, kinderen en familie  
danken U voor uwe gebeden en oprechte  
blijken van deelneming.

Drukkerij Weyn-Pauwels, Sinaai.