

" Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet ! "

F.T.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Georgette, Marie, Herna RIJCKBOSCH

ECHTGENOTE VAN

De Heer Cyriel BAEKE,

geboren te Etikhove op 17 september 1914,
en omringd door haar dierbaren zachtjes in de Heer
ontslapen te Ronse op 28 maart 1983,
geresterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Goede Vrijdag en Pasen liggen dicht bij elkaar.
Hoe nauw voelen wij ons als kristenen aan Jezus'
leven verwant :

Goede Vrijdag : vernedering, marteling, lijden en
dood.

Pasen : opstanding, verrijzenis : de uiteindelijke
hoop dat alles goed komt

Ook moeder, waarvan wij hielden, heeft haar lij-
densweg gekend. Toch was zij zeer geduldig, eerder
zelf nog bekommerd om in het ziek zijn van anderen
te troosten en te helpen. En wanneer zij zelf ziek was,
was zij blij met allen die haar trouw waren, die haar
verpleegden, met de zorgen die man en kinderen
voor haar over hadden.

Veeleisend was ze niet, eerder huishoudelijk
ingesteld, wetend dat het leven iets is van zorgen
en sparen : en hier was haar gezin, haar bloemenhof

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse

het schoonste om voor te leven. Maar nog schoner
was haar diep-gelovig zijn. "Wat de Heer bewaard,
is wel bewaard", kan je nog in de diepste ogenblik-
ken van pijn van haar horen zeggen. In Gods Kerk
was zij thuis, en in gebed was zij voortdurend thuis
met Hem verenigd. Hier kon niemand haar van de
wijs brengen, zoals trouwens ook in het dagelijks
leven zij een sterk en rotsvast karakter had.

Nu is zij in Gods paradijselijke vreugde opgeno-
men, daar mogen wij zeker van zijn. Zij bloeide als
een mooie bloem, om uiteindelijk te verrijzen zoals
Christus, God welgevallig en als een aangenaam
offer.

Dierbare echtgenoot en kinderen, kleinkinderen,
ons gebed tot de Heer mag er een zijn van dank-
baarheid en zekerheid. Bid en gedenk mij bij de
Heer. O.L.Vr. van Altijdurende Bijstand, spreek bij
Jezus ten beste voor mijn eeuwig geluk.

Dierbare familieleden en vrienden, dank om elke
attentie en nabij zijn. Heer God wees elkaar nabij in
het verdriet en wees met hen in de toekomst.

Cyriel BAEKE,

Marnix en Jacqueline DETOLLENAERE-BAEKE en
kinderen,

Jacques en Renilde BAEKE-BAERT en kinderen,

De families RIJCKBOSCH, BAEKE en DE BOCK,

**danken U voor Uw gebed
en blijken van deelneming.**