

Dat zij ruste in vrede !
BID VOOR † DE ZIEL
van Mejuffer

MARIA SACKX,

geboren te Oosterzele, de 7 februari 1879
en er godvruchtig overleden de 19 augustus 1962,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
LID VAN DE CONGREGATIE VAN O.L.VROUW,
van de derde orde van de H. Franciscus,
BOND VAN HET H. HART
en andere godvruchtige genootschappen.

Zacht is zij in de Heer ontslapen : zij is heengegaan
zoals zij geleefd heeft "in vrede met God en de men-
sen."

Trouw heeft zij haar Christene plichten volbracht, en
in dit leven was zij een voorbeeld voor allen die haar
kenden. Zij muntte uit in zachtmoedigheid en dienst-
vaardigheid, voor haar medemensen had zij immer een
vriendelijk woord, was minzaam en opgeruimd.

Regelmatig en veelvuldig knielde zij op de Commu-
niebank om haar Goddelijke Liefde Koning te ontvan-
gen, en bij Jezus zocht zij hulp, troost en sterkte, om in
de deugden beoefening Christelijk door het leven te
gaan.

Oprecht kind van Maria, heeft ze jaren lang een groot
vertrouwen gesteld in onze Goddelijke Moeder, de
mooie levensspreuk : "een kind van Maria gaat nooit
verloren" heeft zij tot de hare gemaakt. Gewapend met
de Rozenkrans heeft zij biddend haar laatste levens-
dagen doorgebracht.

Mijn beste Zuster en Broeder, ik weet hoe zwaar
onze scheiding U zal vallen. Doch troost U. Bij de Heer
zal ik voor U ten beste spreken. In de Hemel vinden
wij eens elkander terug om nimmer te scheiden.

Beste Familieleden en Vrienden, ik reken op uw
aller gebed en H.H. Missen. Hebt dank voor uw goed-
heid voor mij.

H. Rochus, bid voor mij.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19

†

De Familie SACKX ;
De Familie DOBBELAERE ;
De Familie VAN DEN BROECKE.

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.