

" Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel "

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## **Juliette, Flore SADOINE**

echtgenote van de Heer

**Georges DEWOLF**

geboren te Everbeek op 3 december 1910 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 26 november 1986.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

---

Vandaag 3 december zou Juliette, in de volksmond onder haar tweede voornaam Flore gekend, 76 jaar zijn geworden. Maar in plaats van haar verjaardag te mogen vieren, moeten wij deze bekommerde moeder die ze steeds was naar haar laatste rustplaats vergezellen.

Zij bereikte precies dezelfde leeftijd als haar in 1958 overleden vader, aan wie ze regelmatig b.eef terugdenken. En alsof de Goddelijke Voorzienigheid het zelf zo had gewild, stierf ook zij op het einde van november, de maand waarin we onze doden heel bijzonder indachtig zijn.

Iemand die ons zeer genegen is ten grave moeten dragen, wordt pijnlijk ervaren. Het voor altijd vaarwel zeggen treft vooral diep, als we weten hoezeer de laatste levensjaren van de geliefde overledene door het noodlot getekend waren. Die vroeger zo levenskrachtige vrouw en werkkijverige echtgenote, zou na een onherstelbare ziekte langzaam aftakelen tot een hulpeloos moedertje.

Uiteindelijk kon haar sterke hart niet langer blijven slaan. Evenals in de late herfst de natuur zich klaarmaakt voor haar winterslaap, is de afgestorvene als een kaars stilletjes uitgebrand en van een diepe slaap naar een eeuwige slaap overgegaan.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, graag dank ik u voor uw langdurige toewijding en tedere zorgen. Mijn fatale ziekte was ook voor u hard om dragen. Duizendmaal dank omdat gij mijn leed hebt trachten te verzachten, waardoor ik mij niet-tegenstaande mijn machteloosheid soms nog gelukkig kon wanen. Eveneens oprechte dank aan de familieleden die bekommerd en hulpvaardig waren, inzonderheid telkens als het met mijn gezondheid minder goed ging.

Troost elkaar bij de gedachte dat wolven voorbijgaan maar de hemel blijft.

" Vaertwel ende levet scone ! " (Hadewych)

Barmhartige Jezus, schenk uw dienares Flore de welverdiende eeuwige rust !

---

†

Georges Dewolf, haar echtgenoot,  
Roger en Mariette Roos - Dewolf,  
André en Iliana Dewolf - Van Den Berghe  
en kinderen, haar kinderen en kleinkinderen.

**De families SADOINE, DEWOLF,  
REMARY en BEERENS**

danken U voor uw oprecht rouwbeklag.

Namis : Zondag 21 december '86 om 10 uur.

---

Druk. A. De Borre, Stwg 168 - 9570 Lierde  
Begravenisondern. A. Marroyen, Brakel